



Jacky BOSTOEN (1963, Kortrijk)

tussen licht en duister schijnt de schaduw

*“In den beginne was er niks. Alleen maar duister.
En toen was er licht en leefden beide zij aan zij.
Toch tot het licht de schaduw schiep. De cirkel was van toen af rond.”*

Ik hou van het licht. Dat doen we allemaal. Ik koester ook de schaduw,
pleisterplaats voor fotografen.
Van daaruit observeren we de wereld ongezien, klaar om met één klik de
eeuwigheid te capteren.
Spelers in het spel van lommer en licht.

In mijn donkere kamer kom ik thuis. Daar verlang ik naar het licht en wordt op
zijn beurt ook mijn cirkel rond.