



Joris Denoo (°Torhout 1953) doet sedert zijn debuut in 1977 zijn letteren constant knetteren (dichtbundel 'Een nerveuze alchemist'). Hij schrijft verhalen, theaterstukken, poëzie, essays en jeugdboeken. Die bezorgt hij ook onderdak op diverse blogs. In de loop der jaren won hij de Guido Gezelle Poëzie Prijs Brugge, een Toneel Schrijf Prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en letterkunde en van de provincie West-Vlaanderen, een Essay Prijs van diezelfde Koninklijke Academie, de Jeugdboeken Prijs van de Stad Tielt en diverse prijzen en nominaties voor verhalen, voornamelijk in Nederland. Hij schreef het scenario voor de volksfilm 'Tine, een mokkel van haar sokkel'. Hij bloemleesde ook 888 prozafragmenten uit binnen- en buitenlandse romans waarin het waait en/of regent: 'Boze buien en brave briesjes – Van Appelschudder tot Zandstorm'.

joris.denoo@telenet.be

<https://jorisdenuo.wordpress.com>

<https://vreselijkeverhalen.wordpress.com>

http://blog.seniorennet.be/geraldine_roslare

<http://blog.seniorennet.be/romansDNO>

<http://romaneskeboeken.jouwweb.nl>

<http://plankenkoorts.jouwweb.nl>

<http://vreselijkeverhalen.jouwweb.be>

http://blog.seniorennet.be/donderdag_007_4

<https://biebjong.jouwweb.be>

